

# Jaarverslag 2020

Stichting Zingen voor je Leven koor

Noyana Leiden



---

## Hoe dit jaar is verlopen

Dit is een jaar waarin Corona het openbare leven sterk beïnvloed heeft. Zingen werd afgeraden m.n. voor onze doelgroep. Afwisselend hebben we thuis gezongen, buiten gezongen, met elkaar gewandeld, binnen geneuried en aan het eind van het jaar een bescheiden kerstsamenkomst kunnen organiseren.

## De koorochtenden

Tot begin maart hebben we in de kapel van het Alrijne ziekenhuis in Leiden gezongen. Na de repetitie van 2 maart veranderde alles.

Gedurende het voorjaar werden er wekelijks nieuwsbrieven verstuurd met daarin een YouTube link. Daarmee kon iedereen thuis een uurtje zingen met onze dirigent.

Midden juli zien we elkaar voor het eerst weer. We wandelen door de Leidse Hout en drinken wat met elkaar op gepaste afstand. Na de zomer zingen we nog 3 keer buiten onder de muziekkoepeel in de Leidse Hout en wanneer het te koud wordt komen we samen in Het Kruispunt in Voorschoten. Uit volle borst meezingen kan niet maar het is fijn dat we elkaar weer zien. Jammer genoeg zijn er toch veel koorleden die niet deelnemen aan de spaarzame samenkomsten.

Onze dirigent en stemdocent is Wieke Ubels en Peter Bontje zorgt voor de pianobegeleiding en soms voor de muziektheorie. Vanaf maart maakte Wieke YouTube filmpjes voor ons.

Moesten we vorig jaar nog wennen aan een nieuwe repetitieruimte, een andere klank, dit jaar hebben we elkaar niet zo veel gehoord. De uitdaging is vooral dat we contact houden met elkaar. Ank Hilderink zorgt nog steeds voor de nieuwsbrief. De periode dat wekelijks een nieuwsbrief werd verstuurd was erg intensief voor haar.

Aan het eind van 2020 zijn we met 23 koorleden en 2 niet actieve koorleden. We hebben afscheid moeten nemen van Elly Wolters en Hendrike Flippo, zij overleden in de 1<sup>e</sup> helft van het jaar. Zij zijn beiden meerdere jaren lid geweest van ons koor. Het viel niet mee om een moment te vinden om hun overlijden te herdenken. Op 2 november hebben wij de overledenen herdacht. Ida, onze voorzitter heeft dmv herinneringen een beeld van Elly en Hendrike neergezet en gekoppeld aan de geur van wilde orchideeën. Dat deze geur de herinnering aan hen terugbrengt.

Op 14 december konden we nog juist een mooie kerstbijeenkomst houden hoewel het koor niet gezongen heeft. Er waren mooie verhalen en gedichten. Wieke heeft achter in de kerk voor ons gezongen, Peter, de pianist, heeft verteld over G.F.Handel. en we hebben naar het Halleluja geluisterd. Als kadootje was er voor iedereen een kerststukje gemaakt door bestuursleden. Samen met een klein filmpje van het bloemschikken was dat de kerstverrassing van het bestuur aan het koor. Een dag later begon de lockdown van december!

## **Het bestuur:**

- ◆ Voorzitter: Ida Tan
- ◆ Vicevoorzitter: Ank Hilderink
- ◆ Penningmeester: Henk de Mooij
- ◆ Secretaris: Tineke van den Boer
- ◆ Bestuurslid: Renée Parlevliet

We hebben 9 keer vergaderd, de laatste 5 keren steeds via een Whatsapp groepsgesprek

## **Evaluatie**

Halverwege het jaar hebben we een enquête gehouden onder de koorleden. We wilden in ieder geval weten of de nieuwsbrief met de YouTube link enigszins in een behoefte voorzag. Het blijft fiftyfifty. Het is niet de ideale vervanging voor een warm koorcontact.

## **Fondsenwerving**

Het was een lastig jaar voor sponsoring. Een Sing-In noch de Loop tegen kanker in Warmond hebben geld opgeleverd. Van de RABO Clubactie ontvingen we € 263,28. Via de Vriendengroep is wél een mooi bedrag binnen gekomen ( € 1017,50 ). Met een Vriendennieuwsbrief houden we hen op de hoogte hoe het ons in dit wonderlijke jaar vergaat.

## **Bijzondere data en gebeurtenissen**

- ◆ Op 11 mei was ons 10 jarig jubileum. Er was een YouTubefilmpje met een feestles.
- ◆ Ank heeft die dag bij iedereen een taartje thuisbezorgd!!!
- ◆ Vanaf juli ontmoeten we elkaar weer af en toe in de Leidse Hout
- ◆ Op 2 november hebben we onze 2 overledenen herdacht
- ◆ Kerstmis gevierd op 14 december

## **Komend jaar**

Zolang we nog met allerlei beperkingen rekening moeten houden is onze 1<sup>e</sup> focus: hoe we de band met de koorleden behouden. Op dit moment zoeken we het nog in de digitale sfeer. Hoewel de meeste koorleden niet echt handig zijn met de computer.

Het idee wat we nu hebben is een 'doorgeefliedje', waarbij een lied speciaal voor iemand gevraagd en ingezongen wordt. Dit wordt een nieuw onderdeel in onze nieuwsbrief. Of aan een whatsapp groepsgesprek of misschien toch een zoombijeenkomst.

Wanneer er weer gezongen mag worden kunnen we weer terecht in ons tijdelijke onderkomen (Het Kruispunt in Voorschoten). Later hopen we op de oude stek terug te kunnen komen: in de kapel van het Alrijne ziekenhuis in Leiden.

Op 13 juli staan we gepland voor een klein optreden in de muziekkoepeel in de Leidse Hout.

Januari 2021

Tineke van den Boer  
tinekevdbouer@gmail.com